

Bijbelstudie over
Dankbaarheid
voor groepen
of online kerkdienst

Inleiding:

In 1 Thessalonicenzen 5: 18 (HSV) staat: 'Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.' Dankbaar zijn is belangrijk in het leven van een christen. God weet wat goed voor ons is en dat is dankbaar zijn, zodat wij een gezonder en gelukkiger leven leiden in relatie met Hem. Dankbaarheid lijkt eenvoudig als het goed gaat met ons. Maar hoe kunnen we dankbaar zijn als het leven zwaar en vol uitdagingen is? Wij kunnen leren van de mensen die in onze projecten worden geholpen. Zij leven in moeilijke omstandigheden. Onze landendirecteur in Albanië, Ilia Dishnica, heeft een overdenking opgenomen op video over het onderwerp dankbaarheid naar aanleiding van Lucas 17: 11-19. Hij gebruikt hierbij verhalen van mensen die geholpen worden in de projecten van Dorcas in Albanië.



Bijbelgedeelte:

Lucas 17: 11-19 (NBV)

11. Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. 12 Toen Hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen Hem tien mensen tegemoet die aan huisvraat leden, ze bleven op een afstand staan. 13. Ze verhieven hun stem en riepen: 'Jezus, meester, heb medelijden met ons!' 14. Toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: 'Ga u aan de priesters laten zien.' Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. 15. Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. 16. Hij viel neer aan Jezus' voeten om Hem te danken. Het was een Samaritaan. 17. Toen zei Jezus: 'Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de anderen?' 18. Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling? 19. Hij zei tegen de Samaritaan: 'Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.'



Extra achtergrondinformatie bij Lucas 17 vers 11-19

In deze gelijkenis is Jezus op reis naar Jeruzalem. Hij gaat een dorp binnen waar veel melaatsen wonen. Jezus vermijdt dit dorp niet. De melaatsen herkennen Hem. Hij heeft in Galilea al eerder melaatsen genezen en zij hebben daar vast van gehoord. De melaatsen houden zich aan de veiligheidsvoorschriften om op afstand te blijven, zoals in de wet van Mozes staat beschreven.

In Leviticus 13: 45-46 staat: 'Wie door huidvraat aangetast is, moet zijn kleren scheuren, zijn haar los laten hangen, baard en snor bedekken en 'onrein, onrein!' roepen. Zo iemand blijft onrein zolang de aandoening duurt. Als onreine moet hij apart wonen en buiten het kamp verblijven.' Het scheuren van de kleding is een teken van rouw. Onreinheid en de dood gaan samen. Daarnaast moeten ze ook nog roepen dat ze onrein zijn als er mensen in de buurt komen. De melaatsen leven bij elkaar om de verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Ze vragen aan Jezus of Hij zich over hen wil ontfermen. In de grondtekst staat het woord *eleëson* wat betekent 'ontferm u'. Ze vragen er niet specifiek om, maar het gaat zeer waarschijnlijk om de vraag om genezen te worden. De melaatsen mannen erkennen de macht van Jezus door Hem aan te roepen met de term *epistata*. Deze titel is te vertalen met leider, opzichter, leraar, meester.

Jezus geeft hen de opdracht om zich aan de priester te laten zien, zodat die de genezing kan bevestigen. Jezus verwijst hierbij naar Leviticus 14: 2-4: 'Dit zijn de voorschriften die van toepassing zijn wanneer iemand die door huidvraat getroffen is, weer rein kan worden verklaard. Zo iemand moet naar de priester worden gebracht, en de priester moet buiten het kamp onderzoeken of hij van zijn huidvraat genezen is.'



De melaatsen worden genezen als ze bij Jezus vandaan gaan. Er staat letterlijk 'gereinigd' (*katharizō*). Als de genezing is vastgesteld door de priester kan de melaatse weer terugkeren in de gemeenschap. Iedereen gaat naar zijn eigen priester.

Er is ook een Samaritaan onder hen. Deze man keert terug als hij ontdekt dat hij genezen is. Op de weg terug verheerlijkt hij God. Zijn geloof heeft meer inhoud dan van de andere 9 melaatsen. Hij roept niet alleen Jezus aan met 'Heer ontferm U', maar dankt God ook voor wat Hij heeft gedaan. Hij valt voor de voeten van Jezus neer, met zijn gezicht naar de aarde. Hiermee brengt hij aan Jezus hulde als aan een koning. Hij ziet Jezus als een vertegenwoordiger van God. Het is genade van Gods kant dat hij mag genezen.

Lucas benadrukt dat de man een Samaritaan is. Iemand die in de ogen van de Joden niet weet hoe het hoort. Maar hij komt terug om Jezus te eren en te bedanken. Hiermee beschaamt hij de overige 9 mannen, die wel Joods zijn.

Jezus reageert op de Samaritaan met 3 vragen: waren er niet 10 gereinigd (vers 14)? Hiermee uit Jezus zijn teleurstelling. De 2e vraag bevestigt dit: maar de 9, waar zijn ze? De nadruk valt op 'waar'. De 9 anderen komen niet terug en dat stelt Jezus teleur. In vers 17 komt de 3e vraag van Jezus: waarom zijn de mannen niet terug gekomen om God de eer te bewijzen?

Voor de vreemdeling wordt het woord '*allogenēs*' gebruikt. Dit woord komt alleen op deze plaats in het Nieuwe Testament voor. Het is een aanduiding voor de niet-joden, oftewel de heidenen. De Samaritaan komt terug, de andere 9 laten verstek gaan. Dat getuigt van ondankbaarheid. Het stelt Jezus teleur. De andere mannen hadden beter moeten weten. Jezus zegt tegen de Samaritaan dat hij mag opstaan en heengaan. Ook zegt Jezus: uw geloof heeft u behouden. In Lucas 7:50, 8: 48 en 18:42 spreekt Jezus dezelfde woorden uit over mensen die bij Hem komen. Dit laat zien dat redding en genezing samengaan in het Grieks. Hier is namelijk maar 1 woord voor: '*soteria*', wat behoud en redding betekent. Dat een vreemdeling dit mag ontvangen, dat maakt het extra bijzonder in deze geschiedenis.



Overdenking van landendirecteur Ilia uit Albanië

Bekijk de overdenking via de onderstaande link of de qr-code die hiernaast staat:

<https://youtu.be/LulMt373Hwc>



Om over door te praten of na te denken:

- Waar ben jij God dankbaar voor?
- Hoe uit jij je dankbaarheid?
- Waar heb je voor gebeden in het verleden en heb je ook ontvangen?
- Kun jij dankbaar zijn in tijden van tegenslagen?
- Waarom denk je dat we eerder geneigd zijn om naar de omstandigheden, tekorten of problemen te kijken in plaats van dankbaar te zijn en ons te richten op wat wij wel hebben?

Doen:

Lees de volgende verzen uit het Bijbelboek Lucas: 7:50, 8:48 en 18:42.

- Wat is de situatie van deze personen waardoor Jezus uitspreekt dat het geloof deze personen heeft gered?
- Je kan niet alle problemen bij anderen oplossen. Maar iedereen heeft wel iets om te geven. Wat heb jij te geven?
- Bij wie zou jij graag een lach op het gezicht terug brengen?



Wat neem je mee uit deze overdenking voor de komende week?



Meer verhalen, foto's en achtergrond informatie Albanië

<https://dorcas.nl/landen/albanie/>



Luisteren naar Opwekking 356 'Heer ik wil U prijzen' in het Albanees.

<https://www.youtube.com/watch?v=EvVi0p9qR3c>