

Leven naar Gods Wiel



28 DAGEN
INZICHTEN
OVERDENKINGEN

DORCAS BIJBELLEESROOSTER

VIER WEKEN

Delen Danken Doen Dienen

DORCAS BIJBELLEESROOSTER

COLOFON

Dit bijbellesrooster is tot stand gekomen dankzij bijdragen van enkele medewerkers en vrijwilligers van Dorcas.

EINDREDACTIE

Jettie Vonder Oost, Rosita van Eerde

ONTWERP & REALISATIE

BladenMakers, Nijkerk

DRUKKERIJ

Pieters Media

En er was in Joppe een zekere discipelin van wie de naam Tabitha was, wat vertaald Dorcas betekent. Deze was overvloedig in goede werken en in liefdegaven die zij schonk. (Handelingen 9 vers 36)

Als je naar iemand bent vernoemd dan heb je er een bijzondere band mee. Voor ons is dat Dorcas, een volgeling van Jezus Christus. Zij woonde in Joppe, een stad buiten de Joodse bijbelbelt van die dagen. Een vrouw in goeden doen, maak je uit deze tekst op. Zoals wij in Nederland best in goede doen zijn, voor al die mensen voor wie we zijn opgericht: de meest kwetsbare mensen in Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten.

In het voetspoor van haar Heer is Dorcas vol van liefde voor de allerarmsten in haar stad: de

vele weduwen in de kustplaats Joppe. Als weduwe kon je in die maatschappij geen kant op. En je verviel dan tot grote armoede. Belangeloos, onvermoeibaar en overvloedig zette Dorcas zich voor hen in.

Het voorbeeld van deze warmhartige en praktische vrouw inspireert ons. Als vrienden van Dorcas putten we immers uit dezelfde bron. De bron die de liefde zelf is, Jezus Christus. Hij zet ons in beweging - niet als eenling, maar als onderdeel van een grote wereldwijde stroom mensen uit de veelkleurige verscheidenheid aan christelijke tradities. Al ruim 2000 jaar lang. Ook mijn Nederlandse en buitenlandse collega's komen in beweging door Zijn liefde.

Gaat u ook mee?



LEO VISSER

Leo is algemeen directeur bij Dorcas.

Handelingen 20:35

*Je wordt
gelukkiger
van geven
dan van
ontvangen.*



Delen

EERSTE WEEK

WEEK 01 | DELEN

Iedereen heeft iets om te delen: tijd, geld of spullen. Door met elkaar te delen werken we samen aan een betere wereld.

Diepe verbondenheid met Jezus



LEZEN: Matteüs 19:29

MIJN KARAKTER

Terugkijkend op mijn (nog jonge) leven, is mijn karakter gevormd door alles wat ik heb geleerd. En de vaardigheden die ik daardoor heb ontwikkeld, komen nu van pas in mijn werk. Ik geloof dan ook dat God het belangrijker vindt dat we werken aan ons karakter en aan onze relatie met Hem, dan dat we druk bouwen aan onze carrière. Je karakter heeft vaak een blijvende impact op het leven van anderen, en niet zozeer je baan. Het is mijn missie om God en zijn liefde aan anderen te laten zien. De beste baan die ik heb en ooit kan hebben, is mensen leiden naar een diepe verbondenheid met Jezus. Dat is een vorm van hulp die werkelijk levens redt!



GEBED

Vader, help ons om ons werk te zien als Uw werk hier op aarde. Laat ons instrumenten van U zijn. Help ons om anderen te zien zoals U ons ziet. Zegen de mensen die we in ons werk ontmoeten en leer hun U te kennen.



ELINA DANIELJAN

Elina studeerde rechten aan de Universiteit van Leiden. Aanvankelijk wilde ze mensenrechtenadvocaat worden, maar ze besloot toch te kiezen voor humanitaire hulp aan mensen. Elina heeft gewerkt bij Dorcas als programma-manager in Oekraïne.

LEZEN: Jeremia 29:11

AUTEUR VAN HOOP

Woorden van hoop spreken in dit bijbelgedeelte duidelijke taal. God geeft het zelfs als opdracht mee aan Zijn volk dat op dat moment 70 jaar in Babel in ballingschap verblijft. God spreekt Zijn gedachten uit over het volk. Gedachten van vrede en niet van kwaad, maar van toekomst en hoop. Hij laat zich zoeken en vinden en belooft Zijn volk dat Hij ze terug zal brengen naar het beloofde land.

Mensen hoop bieden, dat is wat we ook met de Dorcas Voedselactie voor ogen hebben. Met het geven van een voedseldoos zeggen we eigenlijk: we zien jou, we geven om jou en er is hoop. Er komt een tijd van terugkeer naar het beloofde land dat God voor ons heeft voorbereid. Fijn dat we hieraan mogen bijdragen door het geven van een pakket met voedsel.

GEBED

Wilt U Uw zegen geven over de Dorcas Voedselactie, zodat de allerarmsten weten dat er mensen naar ze omzien?

Hij laat
zich zoeken
en vinden



ALICE VAN LOO

Alice is coördinator van de Dorcas Voedselactie. Deze actie wordt jaarlijks in november gehouden.

De lach op hun gezicht

XHENSILA MUSLLI

Xhensila werkt als projectmanager voor Dorcas in Albanië. Xhensila is getrouwd en moeder van 2 dochters.



LEZEN: 1 Tessalonicenzen 5:11-18

VERANDERING MAKEN

Door de programma's van Dorcas kom ik dicht bij de mensen die in armoede leven. We werken met kinderen en jongeren en helpen mee aan een hoopvolle toekomst. We hebben aandacht voor ouderen. Geven hun geborgenheid, zodat ze zich niet alleen voelen. We werken aan de opbouw van veilige gemeenschappen. Een plek waar individuen samenkomen en bijdragen aan een gezamenlijk doel. In die gemeenschappen willen we dat mensen een positieve invloed op elkaar hebben en elkaar opbouwen. Het is de plek waar families opbloeien en zorgen voor manieren om samen te leven, zoals God het heeft bedoeld. Het geeft een fijn gevoel als je een verandering kan maken in het leven van mensen. Dat je een licht bent. De lach op hun gezicht, de vreugde in hun hart en hoop brengen. Dat is de grootste beloning van mijn werk.



GEBED

God, geef ons de kracht om te doen wat we moeten doen voor mensen in nood. Wilt U de allerarmsten voorzien in alles wat zij nodig hebben?

Stilstaan



LEZEN: Filippenzen 1:18

DE VREUGDE VAN HET VIERN

Wij mensen hebben soms de neiging om een situatie te overdenken zonder stil te staan bij de vreugde van het viern en het prijzen van God. We vergeten dan gewoon wat er uiteindelijk werkelijk toe doet. Het gaat er om dat we Gods koninkrijk zoeken en dat Hij steeds dichterbij ons leven, ons werk en onze roeping komt. Dan zal onze blijdschap nog veel groter worden! Zo wordt het ook hier in Filippenzen gezegd. Wat doet het er allemaal toe? Het belangrijkste is dat de naam van Jezus wordt verkondigd. Daar gaat het om in ons leven en in ons werk. God is trouw en helpt ons daarbij.



GEBED

God, leer mij Uw koninkrijk te zoeken, zelfs als dat betekent dat ikzelf minder belangrijk moet worden.

Medewerker uit Egypte

Deze overdenking is geschreven door een van onze medewerkers uit Egypte. Vanwege veiligheidsredenen moet de identiteit van de schrijver anoniem blijven.



Een prachtige oogst



LEZEN: 2 Korintiërs 9:6 -11

ZAAIEN EN OOGSTEN

De lente is een mooie tijd in de moestuin. De saaie, enigszins kleurloze, zaadjes gaan de grond in. Na enige tijd komen ze als frisgroene plantjes weer boven de grond. Daarna kun je de plantjes oogsten en eten. Echt een wonder! In Nederland 'zaaien' we ook door voor Dorcas in actie te komen. Met tijd, talent, inzet, gebed en geld zaaien we volop. We mogen een prachtige oogst verwachten: blijvende verandering in het leven van de allerarmsten! Wij zaaien, maar het is God die het wonder mogelijk maakt! Om vol verwondering naar te kijken.



GEBED

Vader in de hemel, wilt U ervoor zorgen dat er voldoende mensen zijn die 'zaadjes' willen zaaien?



RIKA ROZEMA

Rika werkt als vrijwilliger bij Dorcas. Ze is regiocoördinator voor de vrijwilligers in de provincie Friesland.

VRIJDAG 06

OVERDENKING SIPKE DE BOER

WEEK 01 • DELEN

LEZEN: Marcus 12:41-44

Lucas 21:1-4

GEEF MIJ JE HART

'Geef Mij je hart.' Deze uitspraak treft mij steeds weer. Dat is wat God wil van jou en van mij. Geven vanuit een diepere motivatie, vanuit de Bijbel. Jezus leert ons dat geven gelukkiger maakt dan ontvangen. Dat principe past de weduwe toe in dit bijbelgedeelte. Ze geeft haar hele levensonderhoud en ontvangt daarom een rijke zegen van Jezus. Hij roept Zijn volgelingen en zegt tegen hen: deze vrouw begrijpt wat het is te geven. Ze geeft, ondanks haar benarde positie in het leven. We mogen als werkers voor Dorcas ook geven vanuit ons hart en vanuit een diepe bewogenheid voor de allerarmsten. De weduwe leert ons dat het niet gaat om de hoeveelheid werk en geld die we geven, maar om de motivatie en de bewogenheid waarmee we geven.

GEBED

God, laat Jezus ons aanraken, want Hij is de gever van alle gaven en Degene die ons redt.

De motivatie en bewogenheid



SIPKE DE BOER

Sipke is als vrijwilliger betrokken bij Dorcas. Hij is chauffeur van de Dorcas-bus van het regiodepot in Drachten en haalt kleding op bij de inzamedepots.



LEZEN: 1 Filippenzen 4:12-13

ARM OF RIJK

Paulus weet wat het is om in rijkdom te leven. Hij weet ook hoe het is om gebrek te lijden en honger te hebben. Veel of weinig bezit, het bepaalt niet hoe gelukkig wij zijn. Door veel te bezitten worden we niet extra blij en door weinig te bezitten, voelen we ons niet bedroefd. Onze innerlijke gesteldheid wordt bepaald doordat we weten dat we verzekerd zijn van de trouw van God. Of we nou veel of weinig hebben, God is en blijft steeds dezelfde. Door Hem, die ons kracht geeft, zijn wij tegen alles bestand.



GEBED

God, leer ons om U te vertrouwen om wie U bent en niet om wat U geeft.

Leven in rijkdom

Medewerker uit Egypte

Deze overdenking is geschreven door een van onze medewerkers uit Egypte. Vanwege veiligheidsredenen moet de identiteit van de schrijver anoniem blijven.



Danken

TWEEDE WEEK

Loof de Heere,
want

Hij is goed

Psalm 106:1

want Zijn
goedertierenheid
is voor eeuwig

WEEK 02 | DANKEN

Wat onze omstandigheden
ook zijn, er is altijd een
reden om God te danken.
Hij is goed!

Hem Loven en danken



LEZEN: 1 Tessalonicenzen 5:16-18

ONOPHOUELIJK BIDDEN

Paulus roept ons op onophoudelijk te bidden en God voortdurend te danken en te loven. God wil een geestelijke verbinding met ons hebben. Op elk moment van de dag, ongeacht wat wij aan het doen zijn. God verheerlijken, dat is het ultieme doel van Hem loven en danken. Door onophoudelijk te bidden, ontvangen we bescherming in gevaarlijke situaties. De pijn, die we soms in ons leven ervaren, kunnen we zo overwinnen. Hierdoor had bijvoorbeeld Stefanus de kracht om te bidden voor de mensen die hem stenigden. Een vreugdevol hart blijft God altijd loven en danken! Wat de omstandigheden ook zijn.



GEBED

Vader, help ons U te verheerlijken, op welke plaats en op welke tijd dan ook. We danken U voor de genade die U ons schenkt. Laat ons Uw genade steeds blijven zoeken.



OLJIRA MEKONNEN CHIBSA

Oljira is getrouwd en vader van 3 kinderen. Hij werkt voor Dorcas Ethiopië als medewerker fondsenwerving.



LEZEN: Psalm 88

EEN LOFZANG

Juist wanneer je verwacht dat de psalmdichter gered zal worden en God lof zal gaan zingen, stopt de psalm. Het blijft ellende. Er is geen verlossing en geen dankbaarheid. Toch vind ik deze psalm prachtig. De psalm erkent het lijden in de wereld en maakt het lijden niet gemakkelijker. De psalmdichter laat zien wat hij nodig heeft om zijn diepe ellende te keren: God. En vrienden, als teken van Gods aanwezigheid. Samen mogen wij vrienden zijn van de allerarmsten en hun nood verlichten. Zodat vanuit de duisternis een lofzang kan ontstaan. Tot eer van God.



GEBED

Dank U God, dat we Uw getuige mogen zijn in het leven van de allerarmsten. Wilt U ons werk zegenen, zodat de lofzang blijft doorgaan? Tot eer van U!

Vanuit de duisternis

JANET KLEIN

Janet is coördinator van de vrijwilligers die zich inzetten voor Dorcas. Zij onderhoudt regelmatig contact met de vrijwilligers en biedt ondersteuning als dat nodig is.



Vrede en rust



LEZEN: Filippenzen 4:6-7

BLIJF GOD DANKEN

Zorgen nemen snel onze gedachten over als we niet dicht bij God blijven. Zal mijn loon tot het einde van de maand reiken? Zal ik mijn baan behouden bij de reorganisatie? Zal.... Zorgen maken, dat is precies wat de vijand wil dat wij doen. Het houdt ons immers af van God en al helemaal van God danken. Ongeveer 2 jaar geleden ging het bedrijf waarvoor ik werkte failliet. Nu had ik door eerdere ervaringen geleerd dat je zorgen maken niets oplevert en God danken alles. Terwijl ik nog geen nieuwe baan had, dankte ik God dat er nieuwe deuren open zouden gaan. Dat ik een periode van rust zou krijgen om alle ervaringen te verwerken. Dat dit wellicht een opening zou zijn om bij een christelijke organisatie te werken. Het eerste dat God mij gaf, was vrede en rust in mijn hart. Terwijl ik Hem bleef danken, heeft Hij al het andere ook gegeven. Prijs God! Laat je omstandigheden je vrede niet wegnemen. Blijf God danken.



GEBED

Vader, geef dat de besturen, van de Dorcas-winkels zich geen zorgen maken over de toekomst, maar dat ze in alles leren U te danken en Uw vrede mogen ervaren.



MARCO HENS

Marco is relatiebeheerder van de Dorcas-winkels in Zuid-Holland, Gelderland en Zeeland.

De Kracht van dankbaarheid



LEZEN: 1 Kronieken 16:8

EEN DANK- BAAR HART

Als je dankbaar bent, ga je je aandacht als vanzelf richten op de zegeningen die God in je leven geeft. Het verfrist je ziel en geeft je nieuwe kracht. Dankbaarheid kan ons ook motiveren om Gods koninkrijk te verkondigen op nieuwe, soms gevaarlijke plaatsen. In deze moeilijke tijd voor Syrië en Libanon is het belangrijk dat Dorcas geleid wordt door mensen die dankbaar zijn en geen angst hebben. Goed leiderschap is van fundamenteel belang voor ons werk hier. Samen helpen we de mensen, die te midden van oorlog en ellende hun hoop en geloof zijn verloren. Dankbaarheid is een deugd die ons geloof in God herstelt.



GEBED

Vader, wilt U zijn bij de medewerkers in Syrië en Libanon? Zegen hen en geef kracht om door te gaan. Laat Uw Naam daar worden verkondigd, zodat de mensen een glimp mogen opvangen van U en van de missie van Dorcas.



NORMA NAZARIAN

Norma woont en werkt in Beiroet in Libanon. Haar werk bestaat uit het ondersteunen van projecten van het Community Center van Dorcas. Zo is Norma onder andere betrokken bij projecten die zich richten op de veiligheid van kinderen en op het uitbannen van geweld op basis van geslacht.



LEZEN: Lucas 16:9

Dienstbaar
zijn geeft
vreugde

DIENST- EN DANKBAAR

In dit bijbelvers lezen we over ons geld. Ons geld, terwijl er eigenlijk helemaal niets van ons bij is. God wil graag dat we vreugde beleven aan geld. Dat geldt ook voor ons huis, onze auto, onze meubels. Door de manier waarop we ermee omgaan, zal blijken of we door geld de mammon dienen of niet. Jezus zegt hier: maak maar vrienden met behulp van geld. Wie van nature blij is, mag anderen blij maken. Wie geld bezit, mag anderen er wat van geven. Zo zijn er nog veel meer mogelijkheden. Dat is Gods wil. Door dienstbaar te zijn aan je naaste word je dankbaar.

GEBED

Vader, wilt U zijn bij alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor Dorcas? Zegen het werk dat zij doen en geef hun kracht en wijsheid om hun taak goed uit te voeren.



ANDRÉ SELLES

André is een gepensioneerde leraar en voorganger. Vanuit de liefde voor Christus zet hij graag zijn talenten in voor de allerarmsten. Hij geeft regelmatig spreekbeurten, presentaties en lessen over het werk van Dorcas.



LEZEN: 1 Tessalonicenzen 5:16-18

LIEFDE EN DANKBAARHEID

Medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid. Na een opsomming van hoe je vooral niet moet zijn, volgt deze rij eigenschappen die van je verwacht worden. Er wordt nogal wat van je gevraagd! En als je dit dan over jezelf zegt, dan ben je niet bescheiden. Maar kun je wel zo zijn? Gelukkig vat de schrijver deze opsomming samen in 2 eenvoudige woorden: liefde en dankbaarheid. Wanneer je liefde geeft en dankbaar bent voor wat je hebt, dan komen die andere 7 woorden vanzelf. Zo is te zien dat je Jezus volgt. Daarom staat er nog een ding achteraan: dank God voor Hem.



GEBED

Vader, wilt U geven, dat we door spreekbeurten en presentaties meer mogen laten zien van het werk van Dorcas en het leven van de allerarmsten?

Zichtbaar Jezus volgen



JAN JACOB HOEFNAGEL

Jan Jacob is bij Dorcas onder meer verantwoordelijk voor creatieve communicatie in woord en beeld. Hij verzorgt daarnaast presentaties en spreekbeurten over mensen in nood en diepe armoede.

LEZEN: Psalm 23

LEVEN IN OVERVLOED

Het is 1990. We gaan met een voedseltransport naar een kindertehuis in Siret in Roemenië. We lezen daar met elkaar Psalm 23 over de Heer die onze Herder is. Later op de terugweg, dringt het tot mij door in wat voor weelde wij leven.

Voor ons lijkt het zo gewoon dat we meer dan genoeg eten en kleding hebben. In het Roemeense weeshuis hadden ze bijna niets. Niet eens een eigen bed, de kinderen lagen met z'n zessen op een pallet. Op die manier hielden ze elkaar warm. Wij hebben veel, maar ons geloof is vaak zo lauw. De mensen in Roemenië leven in vol vertrouwen op hun geloof, terwijl ze bijna niks hebben.

De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets.

GEBED

Dank U God, voor Uw genade, dank U dat U onze Herder wilt zijn en dat het ons aan niets ontbreekt.

Het lijkt zo
gewoon



HENK VAN WIJGERDEN

Henk is als vrijwilliger betrokken bij Dorcas.

Doen

DERDE WEEK

WEEK 03 | DOEN

Doe alles wat je doet zo goed mogelijk, alsof je voor de Heer werkt. Doe het met liefde.

Doe recht

Psalm 82:3

aan weerlozen en
wezen, kom op
voor verdrukten
en zwakken





LEZEN: Handelingen 9:36-43

Kolossenzen 1:9-11

LEVEN NAAR GODS WIL

In Joppe woonde een gelovige vrouw. Haar naam in het Aramees was Dorcas. Zij wordt een volgelinge van Jezus genoemd. Dorcas stond in de omgeving goed bekend vanwege het werk dat zij deed en de giften die zij gaf aan de meest kwetsbare en arme mensen in haar stad. Dit deed ze vanuit haar geloof, uit liefde voor God. De Bijbel leert ons dat het de bedoeling is dat we een leven leiden dat past bij God. Dat is een leven dat Hem eert. Hoe ziet zo'n leven eruit? 'U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien.' Leven naar Gods wil betekent goede dingen doen. Omzien naar de meest kwetsbare mensen in de wereld is Gods wil voor ons leven. Zo volgen wij Jezus na.

GEBED

Vader, mag het werk dat wij doen, voor de kwetsbare en allerarmste mensen vrucht dragen, zodat Uw naam wordt verheerlijkt.

Omzien
naar de
kwetsbaren



BETTY TIMMERMAN

Betty is relatiebeheerder voor kerken. Zij onderhoudt het contact met de kerken en geeft informatie over de programma's van Dorcas. Ook spreekt zij in kerkdiensten en tijdens thema-avonden over armoede, gerechtigheid en het werk van Dorcas.

Loyaal aan God



LEZEN: Genesis 41:41

Genesis 45:6-8

INTEGRITEIT

Jozef was misschien wel de eerste agrarische econoom. God zond hem naar Egypte om miljoenen levens te redden. De weg daarnaartoe was ontzettend zwaar. Desondanks ging Jozef stug door met Gods missie. Het lukte hem om op briljante wijze een plan voor strategische noodhulp te ontwikkelen. Jozef had een groot verantwoordelijkheidsgevoel en was een integer man. Hij was loyaal aan God, maar ook aan het leiderschap van de farao én aan de gemeenschap. Dorcas wil ook altijd het beste voor de gemeenschap. Het is belangrijk dat we daarbij, net als Jozef, eerlijk en integer zijn. De weg naar succes kan zwaar en moeilijk zijn en soms zelfs onmogelijk lijken. Toch moeten we doorgaan, op de vleugels van onze Adelaar. Met integriteit als een van onze belangrijkste waarden.

GEBED

Vader, ik wil een integer mens zijn en een leven vol genade leven. Dat kan ik alleen als ik dicht bij U leef en zo Uw liefde mag ervaren. Leer mij Uw wegen kennen, zodat ik U in mijn leven, in alles kan volgen.



ABEJE MEKONNEN TAFFERE

Abeje is geboren in Ethiopië en heeft daar Wetenschap en Techniek gestudeerd. Hij werkt nu als Manager Operations voor Dorcas in Zuid-Soedan.



Vreugde achter tralies



LEZEN: Matteüs 25:34-40

(ON)SCHULDIG

In 1984 heb ik onterecht in de gevangenis in Tanzania gezeten. Gelukkig kwam ik na een paar dagen weer vrij. Door deze gebeurtenis heb ik wel 2 belangrijke lessen geleerd. Ten eerste dat niet iedereen in de gevangenis ook echt schuldig is. En ten tweede dat de gevangenen die wel schuldig zijn onze liefde en het Woord van God hard nodig hebben. Sindsdien zet ik mij met hart en ziel in voor de gevangenen in Tanzania. Ik word hierbij geïnspireerd door de woorden uit Matteüs 25: alles wat je doet voor een ander, doe je voor de Heer. God belooft zijn koninkrijk aan de mensen die omzien naar anderen. Mijn werk in de gevangenis brengt vreugde in mijn hart en geeft mij het gevoel dat ik Gods wil doe.



GEBED

Vader, zorg dat de mensen oog krijgen voor de gevangenen en aan hen uw liefde laten zien. Zegen het team dat zich nu inzet voor de gevangenen. Dat zij hun werk goed mogen doen.



CHARLES E. SHANG'A

Charles werkt voor het New Life Center, een samenwerkingspartner van Dorcas, in Tanzania. Hij verzorgt samen met zijn team beroepstrainingen voor gevangenen, zodat zij na hun vrijlating een nieuw bestaan kunnen opbouwen.



LEZEN: Genesis 26:18

EREN EN OMZIEN

Wat heeft de Schepper aan de mens ongelooflijk veel talenten en mogelijkheden gegeven om, net als Hij, te scheppen. Het is goed om nieuwe dingen na te streven. Maar niet alle nieuwe dingen zijn goed en niet alle oude dingen zijn slecht. Het is mooi hoe Isaak niet verder gaat met het uitdiepen van de putten van de Filistijnen, maar de putten van zijn vader Abraham herstelt. Zo mogen wij ons realiseren dat wij kunnen voortbouwen op wat door eerdere generaties al is voorbereid. Laten we de ouderen in onze directe omgeving daarom eren en naar hen omzien. In dankbaarheid voor de goede dingen die we van hen hebben ontvangen. En laten we deze goede dingen, zo nodig, herstellen en zelf weer doorgeven.



GEBED

Vader, dank U wel voor de goede dingen die wij van vorige generaties hebben mogen ontvangen. Help en inspireer ons om ouderen te eren en naar hen om te zien. Laat zo ook de ouderenprojecten van Dorcas een bron van herstel, eer en liefde zijn. Tot glorie van Uw naam.

*Voortbouwen
op eerdere generaties*


SJOERD VOS

Sjoerd werkt bij Dorcas. Hij is coördinator van de afdeling Sponsorships & Community Safety Nets.



LEZEN: Kolossenzen 2:7

GEVEN VOOR JEZUS

Ik hoorde iemand eens vertellen over wat zijn werk voor hem betekent: 'Zodra ik bezig ben met mijn werk, vergeet ik mijn lijf, mijn leeftijd, mijn onmogelijkheden, mijn zorgen en mijn plannen.' Wat me daarvan raakte is, dat hij precies vertelde wat er in Kolossenzen 2 wordt aangeraden. Als je in Jezus gelooft, betekent dat: uitleven, doen, in vertrouwen met Hem gaan en bezig zijn. Al het andere wordt weggevaagd en er blijft dankbaarheid over. Het bevredigt mij om mijn tijd en krachten te geven voor Jezus. Dat maakt dat ik elke dag opsta en voor Hem aan de slag ga in deze wereld.

Waarddevol werk



GEBED

Vader, zorg dat steeds meer mensen, en vooral jonge mensen, aangeraakt worden door Uw woorden. Dat zij een passie mogen krijgen voor Jezus en hun leven, tijd, krachten en geld voor U willen geven.



FREA KROESE

Freia is vrijwilliger en lid van de werkgroep van Dorcas in Harderwijk.



LEZEN: Spreuken 30:24-26

Onze rots is Christus



GEBED

God, geef ons
de wijsheid van een klipdas en
help ons om van U onze woning
en toevlucht te maken.



FIKRU TAREKEGN

Fikru werkt voor Dorcas in Addis Ababa, de hoofdstad van Ethiopië. Samen met zijn team wil hij nieuwe hoop geven aan mensen die het moeilijk hebben.



LEZEN: 2 Korintiërs 9:12-15

Golf van dank

DELEN DOET DANKEN

*Zodat de dank, U toegezongen,
op aard' nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door
mensentongen
gezongen en gesproken wordt.*

Zie je het voor je? De lofliederen voor God gaan als een 'wave' de wereld over. Die golf van dank, mogen we gaande houden. Niet alleen door zelf dankbaar te zijn, maar ook door anderen redenen tot dank te geven. In het Dorcas-kantoor hangen prachtige foto's van mensen die weer hoop kregen. In hun ogen straalt blijdschap en dank. Geweldig toch, dat we door te delen, onszelf en anderen doen danken!

GEBED

Heer, laat mijn leven een danklied zijn voor U. Heer geef dat ik door mijn leven anderen laat meezingen in dit lied.



WILLIE VISSER

Willie heeft jarenlang gewerkt bij Dorcas als bestuurssecretaresse.

Zoals Ik
jullie heb
liefgehad,
zo moeten
jullie...
elkaar
liefhebben

Johannes 13:34b



Dienen

VIERDE WEEK

WEEK 04 | DIENEN

Het belangrijkste gebod is dat je God, je naaste en jezelf moet liefhebben. Liefhebben is het fundament van dienen.

Ruimte in Zijn hart



LEZEN: Marcus 6:30-44

COMPASSIE

Een werkdag van Jezus. Hij is verdrietig gestemd, tientallen mensen vragen zijn aandacht. Het wordt Hem even te veel. Aan de overkant van het meer staan duizenden mensen op Hem te wachten. Jezus wordt overvallen door compassie. Ondanks de drukte en allerlei beslommeringen is er ruimte in zijn hart voor al die mensen. Ik moet dan denken aan een bezoek dat ik eens bracht in Albanië. Een vrouw ontvangt ons. Ze is weduwe door zelfdoding van haar man. Een dochter heeft zich ook van het leven beroofd, de uitzichtloze armoede werd haar te veel. Haar huis zit vol gaten en is nauwelijks gemeubileerd. Toch staat daar een sterke gastvrouw. Compassie. Het overviel Jezus ook, en dat is nooit overgegaan.

GEBED

Dank U voor Uw compassie voor ons. Laat ons, ondanks ons vaak drukke leven, ook compassie hebben voor de mensen om ons heen. Dichtbij en ver weg.



MARTIN LIEFHEDBER

Martin werkt bij Dorcas en is teamleider van Volunteer Enterprise.

Wat wil ik nalaten?



LEZEN: Matteüs 6:19-21

EEUWIGE ERFENIS

Als relatiebeheerder heb ik contact met mensen die erover nadenken om hun erfenis of een deel daarvan aan Dorcas na te laten. Ik vraag mezelf ook wel eens af: wat wil ik het liefste nalaten? Ik merk dat ik dan niet zozeer aan mijn aardse bezittingen denk, maar aan hoe men mij zich zal herinneren.

Ik heb maar één leven om te leven en om volgeling van Jezus te zijn. En ik hoop dat ik een afspiegeling zal zijn van Degene wiens naam eeuwig zal duren. Jezus is de enige naam om te onthouden. Dát wil ik nalaten na mijn dood. Zijn boodschap voor deze wereld. In mijn materiële nalaten en in mijn geestelijk nalaten. Zo kan mijn leven van waarde zijn, zelfs na de dood.



GEBED

Vader, wilt U de medewerkers van Dorcas beschermen tijdens alle reizen die zij maken, in binnen- en buitenland? Geef hun fijngevoeligheid als er waardevolle gesprekken, over bijvoorbeeld het sterven, worden gevoerd.



MATTHÉ VOS

Matthé is relatiebeheerder Nalatenschappen bij Dorcas. Hij onderhoudt contacten met particulieren over de mogelijkheden van het schenken van (een deel van) hun erfenis aan Dorcas.

Achter het behang



LEZEN: Johannes 3:16

WAT EEN OFFER!

Ik ben moeder van een zoon van 10 jaar. Ik heb hem zo ontzettend lief. Maar wat kan ik hem af en toe ook achter het behang plakken als hij niet wil luisteren! En toch is mijn liefde, en geduld, voor hem niet te vergelijken met de liefde, en het geduld, dat God met ons heeft. Hij gaf het leven van Zijn eigen Zoon. Wat een offer!

God heeft letterlijk alles voor ons over. En toch gaan we zo vaak onze eigen weg en maken we onze eigen, goede en foute, keuzes. Het is dat God Zijn geduld oneindig is, maar anders had Hij vast liters behanglijm op voorraad...

GEBED

Dank voor Uw grote liefde voor ons, dat U Uw eigen Zoon als offer voor ons hebt gegeven.



GEZINA VAN DEN BOS

Gezina is singer-songwriter en een van de 3 cabarettiers van Op en Top Vrouw. In 2019 heeft het trio enkele vrouwenprojecten van Dorcas in Ethiopië bezocht. Hun ervaringen hebben ze verwerkt in de show 'Contrast'.

Een goed Voorbeeld



LEZEN: Johannes 13:1-12

DOEK VAN DIENSTBAARHEID

Gelijk worden aan Jezus. Dat is het doel van ons als christenen. Hoewel het de taak van een dienaar was om de voeten van de gasten te wassen en te drogen met een doek, nam Jezus de doek op. Hij, de Koning der koningen, was bereid om te dienen.

Wat is de plek van de doek in ons werk, in ons leven?

- Met liefde: het omwikkelt ons hart
- Met nederigheid: het bepaalt ons gedrag
- Gericht op de praktijk: het laat onze handen vanzelf bewegen

Zonder het voorbeeld van Jezus kunnen we ook op een verkeerde manier dienstbaar worden, bijvoorbeeld door neer te kijken op de ander, door teveel over onszelf te praten en op te scheppen.

Hoe is het met de doek van dienstbaarheid in jouw leven? Laten we God verheerlijken door het voorbeeld van Jezus als dienaar te volgen!



GEBED

Vader, help ons om de levens van andere mensen te veranderen door Uw liefde. Dat hun waardigheid hersteld mag worden en dat zij de mogelijkheden gebruiken om uit de armoede te komen.

LEILA SORBALA

Leila is directeur van Dorcas in Moldavië. Ze vindt het een voorrecht om God te dienen en mensen te helpen. Leila vindt het daarbij belangrijk om samen te werken met andere partijen en kerken te steunen om de meest kwetsbare mensen te bereiken.



LEZEN: Esther 4:14

Houvast op moeilijke momenten



GEBED

Vader God, wees ons nabij en zegen ons, welke weg we ook moeten gaan. Zegen ons in alles, wat U ook van ons verlangt.

AGNES KROESE

Agnes is werkzaam als landendirecteur voor Dorcas in Zuid-Soedan.





LEZEN: Leviticus 6:1-6

Matteüs 7:7-11

NIEUW VUUR

De Bijbel zegt dat we ons vuur brandend moeten houden. En dat betekent ook: elke dag de as opruimen. Maar wat is de as in ons leven? Een teleurstelling, een conflict? As is alles wat nieuw vuur in de weg staat. Als de as weg is, kan er weer hout op. Hout voor nieuw vuur.

De heilige Geest zelf zal daarvoor zorgen. Hij geeft het hout: het hout van onze gekruisigde Christus. Het enige wat wij moeten doen, is vragen om dat hout. Elke dag opnieuw. Zodat we een brandend vuur kunnen zijn: in ons leven, in ons geloof, in ons werk én in wie wij zijn voor de ander.



GEBED

Heilige Geest,

vul mij opnieuw en opnieuw.
Vul mijn hart met nieuw vuur!

Elke dag
opnieuw



MARGRIET VISSER

Margriet werkt bij Dorcas.
Zij is coördinator van
de vrijwilligers.

Hoger achten dan onszelf



IRIS BROUWER

Iris is landenadviseur voor Kenia en Tanzania en coördinator beleidsbeïnvloeding. Ze adviseert de collega's in Kenia en Tanzania over de programma's in die landen. Verder is ze betrokken bij het beleid om overheden en andere instanties positief te kunnen beïnvloeden.



LEZEN: Jakobus 2:1-9

Matteüs 25:31-40

CHRISTUS ZIEN

Jij als lezer van dit dagboek en ik als medewerker van Dorcas, samen komen we in actie voor onze naaste in nood. Maar hoe kijken wij eigenlijk aan tegen de ontvanger van onze hulp? Zien we een arme, een zwakke? Wellicht iemand die zijn of haar ellende eigenlijk aan zichzelf te danken heeft? Moet diegene per se dankbaar zijn voor onze hulp? Is die hulp op mijn voorwaarden, omdat ik het beter weet? Jakobus laat aan duidelijkheid niets te wensen over: het is een zonde om (arme) mensen op hun uiterlijk te beoordelen. Sterker nog, als we ons realiseren dat het Jezus zélf is aan wie we onze hulp geven dan kunnen we niet op diegene neerkijken. We kunnen hem of haar alleen maar hoger achten dan onszelf.



GEBED

Christus, mijn Heer, wilt U mij helpen om in ieder mens dat ik help Uw gezicht en Uw waardigheid te zien?

Maak je geen zorgen over de dag van morgen

Samen zijn wij Dorcas. Samen werken wij aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. Wilt u met ons meedoen? Dat kan op veel manieren: door gebed, door vrijwilliger te worden of door een financiële bijdrage te geven. Alles is voor ons van grote waarde!



Meer informatie over het vrijwilligerswerk of direct aanmelden als vrijwilliger? Ga naar dorcas.nl/vrijwilligers



Bid met ons mee door onze gebedsbrief aan te vragen via dorcas.nl/gebed



Steun ons werk met een financiële bijdrage via dorcas.nl/doneren